

ΒΙΒΛΙΟΠΑΙΧΝΙΔΙΣΜΑΤΑ

Το απόγευμα της Παρασκευής 9 Νοεμβρίου 2018 η σχολική βιβλιοθήκη του 2ου Δημοτικού Σχολείου γέμισε με παιδιά που ήρθαν να παίξουν με ... τα βιβλία! Γιατί τα βιβλία δεν είναι μόνο για να διαβάζονται, αλλά μπορούν να γίνουν και αντικείμενα παιχνιδιού κι όχι μόνο όπως μας είπαν. Μπορούν να γίνουν δίσκος, τραπεζάκι, σκάλα, βεντάλια, ομπρέλα, παγοπέδιλα, βεράκια κι άλλα πολλά σύμφωνα με τη φαντασία των παιδιών. Έτσι πριν αρχίσουμε την ανάγνωση των βιβλίων παίξαμε... μαζί τους και το χαρήκαμε ιδιαίτερα.

Η ομάδα των παιδιών της Γ' και Δ' τάξης, με τη βοήθεια των μπερδεμένων εικόνων του βιβλίου, δημιούργησε τη δική της ιστορία πριν την ανάγνωση του βιβλίου του Έric Battut «Πόλεμος χωρίς αιτία». Στη συνέχεια συνέκριναν τη δική τους ιστορία με την ιστορία του βιβλίου, δραματοποίησαν την ιστορία και ξεκίνησαν την εικαστική δημιουργία του γαλαζοκόκκινου χωριού.



Η ομάδα των παιδιών της Ε' και ΣΤ' τάξης, ρωτήθηκε για το πώς φαντάζεται μία μάγισσα, για να γίνει αντιληπτό ότι όλες οι απαντήσεις είναι «κατασκευασμένες» από όσα έχουν ακούσει ή διαβάσει σε βιβλία ή στην τηλεόραση καθώς κανείς δεν έχει δει στην πραγματικότητα μάγισσα. Ήταν ένας τρόπος για να αντιληφθούν πώς δημιουργούνται τα στερεότυπα. Η ανάγνωση του βιβλίου που ακολούθησε ήρθε να αποκαλύψει πως, όταν δεν γνωρίζουμε κάτι, αυτό μας προκαλεί φόβο, όπως και το ότι πολλές φορές κρίνουμε από την εμφάνιση κάποιου. Το βιβλίο που διαβάστηκε ήταν του Umberto Eco «Οι τρεις κοσμοναύτες».

Η εικονογράφηση του βιβλίου έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να αναπτύξουν τη φαντασία τους καθώς προσπαθούσαν να ... «ερμηνεύσουν» τις εικόνες.

Τέλος τα παιδιά δημιούργησαν με την τεχνική του κολάζ τη δική τους πρόταση για το εξώφυλλο του βιβλίου.

Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός της Σχολικής Βιβλιοθήκης

Ιωαννίδου Αικατερίνη



Παίζοντας με τα βιβλία



Εικόνες από τη δράση
των παιδιών
της Γ΄ και Δ΄ τάξης





**Εικόνες από τη δράση
των παιδιών
της Ε΄ και Στ΄ τάξης**



